

Fotos fra Dageløkke Feriecenter

Fra starten i 1970'erne og op til 2020'erne

De historiske billeder skylder vi Morten Amstrup en stor tak for – hans far var tilbage i 1960-70'erne med til at anlægge feriecentret

Vi starter med lidt historie om Dageløkke Teglværk, der blev opført i 1875.



DAGELØKKE TEGLVÆRK på Langeland blev opført i 1875 af Jens Chr. Jacobsen på Dageløkkegaard. Teglværket var igennem årene en betydelig arbejdsplads og nåede blandt andet at levere sten til opførelsen af Plejehjemmet Solhjem og skolen i Lejbølle, inden den brændte ned til grunden i august 1968 for aldrig at blive genopført. På arealet er der i dag bygget sommerhuse. FOTO NORDLANGELANDS LOKALHISTORISKE ARKIV



*Svinget til dageløkke Havn .
I 1906 fik ejeren H.C. Jensen bevilling
til skænkestue og senere opstod Dageløkke Kro.*

Det var godt set for ca. 50 år siden at denne sydvendte skråning kunne blive et fantastisk feriecenter i sydlandsk stil.

Fra den spæde start ca. 1972



Oversigtsfoto fra 2018



Fint luftfoto af hele området med det nyanlagte feriecenter – bemærk at det var før Søhusene



Stemningsbilleder fra Dageløkke Havn

Der var fyldt godt op med sejlere



Her hygges der foran Marinahusene



I 2001 bygges Havnehusene

P-pladsen ved havnen – før Havnehusene



December 2001 – det første Havnehus er rejst





Oversigtsbillede fra syd 2009

Og overblik over feriecentret, med teglværkshallen i 2009





Så lidt tættere på og lidt brun kulør på en tør sommerdag.

Bemærk, hvor dominerende Dageløkke Teglværks haller var for området.

Og for mange var udsigtens fra terrassen tørrehallens store eternittag

Svømmehallen i Dageløkke Feriecenter



Badestranden
foran kroen
med badebro.



Der var også badmintonbaner i den gamle teglværkshal



Billard i den gamle hal -- bemærk den kølige skepsis fra den unge teenager i baggrunden



Det har altid været populært at fiske i søen. Herunder tilbage i 70'erne – og til højre en stolt lystfisker i 2017 med sin første fisk - en kæmpe gedde.



Så er en af lejlighederne i terrassehusene færdigindrettet og parat til udlejning



En hyggelig sommerdag på Dageløkke Havn – omkring 1980



Sådan ønsker vi alle, at Dageløkke Havn vil genopstå i 2023



Der fandtes også tørre somre i 70'erne – det ligner Sydeuropa





Dette var udsigten fra mange af terrassehusene inden foreningen blev enig med sig selv om at rive den gamle hal ned og bygge den ny aktivitetshal på den nuværende placering.



Man skulle selvfølgelig have bygget en ny hal – inden den gamle blev evet ned. Her er der ryddet til den ny hal



Her er grundstenene lagt til den ny aktivitetshal



Så er der rejsegilde 12-11-2015

Nogle havde den gamle hal tættere på end andre.



Taget forsvinder – og havudsigten dukker frem meter for meter



Fint luftfoto af både havn og vores område, som det fremstod i 2018 – uden græs på den gamle halgrund.





En magisk aftensol over søen april 2021



Og en tåget morgenstemning

Der har altid været op til flere ynglende andepar i søen. På samme måde med blishønsene, hvor vi også har en fast bestand.

I årene frem mod 2020 havde søen hvert år en kolossal tilvækst af siv – det skabte et nyt fænomen i Dageløkke!



"Sort sol" i Dageløkke





Lejlighedsvis har vi også større flyvende gæster



Men bestanden af “vilde”
gråænder er konstant.
Andrikkens flotte
farver er velkendte



Men andemor er nu også
imponerende – men sødest
er nu de små

I 2020 fik vi ryddet, så der blev et fint spot til at nyde solnedgangen.





I 2021 har vi fået god gavn af vores egen båd og sivklipper



Solnedgangen fanget igen, igen

Solnedgangene er legendariske i Dageløkke





Forsigtig aftenbadning



Og så det lidt vildere – de større børn søger lidt andre udfordringer end dem badebroen giver